

## Zaterdag 01 november: Allerheiligen

Op de hoogdag van al onze Heiligen gedenken we in de Sint-Jozefkerk van Tereken de overledenen van het voorbije jaar, maar zeker ook al onze overledenen. Vaak zijn zij allen voor ons een beetje heilig. Een viering samen met het Sint-Ceciliakoor.

Maar er is meer: speciaal voor deze dag worden bezoekers aan het kerkhof uitgenodigd een kaarsje te komen branden in de kerk. Bij rustige muziek en een beeldprojectie bieden we een moment van rust en bezinning aan.

Natuurlijk is iedereen welkom.

**Als je hierbij kan helpen: graag!**



19 oktober 2025

29ste zondag

Missiezondag

**Bid  
en  
vertrouw op God**

**Intrede** "The Prayer"  
door het Wauters Combo

**We gedenken**

**Welkom**

**Gebed om ontferming**

God, zoals een trouwe en bezorgde Vader, houdt Gij van alle mensen. Vergeef ons als we te weinig tijd maken om tot U te bidden en ons geloof niet beleven in verbondenheid met de wereldwijde kerkgemeenschap. Heer, ontferm U over ons.  
**Heer, ontferm U over ons.**

Jezus, vaak hebt Gij U teruggetrokken om te bidden. Gij hebt geleefd vanuit een heel diepe verbondenheid met uw Vader en vertrouwde met heel uw hart op Hem. Vergeef ons, elke keer we onze eigen weg willen gaan, los van U en van onze medemensen. Christus, ontferm U over ons.  
**Christus, ontferm U over ons.**

God, uw naam is 'Ik zal er zijn voor u'. Vergeef ons als wij soms twijfelen aan uw nabijheid en uw zorg voor onszelf en onze medemensen, doorheen alle omstandigheden van ons leven. Heer, ontferm U over ons.  
**Heer, ontferm U over ons.**

**Lofprijzing** Psalm 117

**Loof de Heer, alle volken,  
prijs Hem, alle naties,  
zijn liefde voor ons  
is overstelpend.  
Eeuwig  
duurt de trouw  
van de Heer,  
Halleluja.**



**KIEMKRACHT**

**Réginald Moreels**  
Hoe hij naar de wereld kijkt en wat geloof hierin voor hem betekent

"GENEESKUNDE EN GELOOF RAKEN ELKAAR IN EEN KERN: DE ZORG VOOR HET LEVEN, VOOR DE KWETSBARE MENS. ZONDER COMPASSIE GEEN GENEESKUNDE, ZONDER GELOOF GEEN VOLGEHOUDEN INZET."

◆ Chirurg in Oostende na studie Geneeskunde in Gent  
◆ Medeoprichter Artsen Zonder Grenzen België,  
◆ Minister van Ontwikkelingssamenwerking (1995-1999)  
◆ Actief in conflictgebieden: Rwanda, Angola, Irak  
◆ Sinds 2014: vrijwilliger in Beni (Congo) & bezieler van Unichir

Dinsdag 4 November om **19u**  
Heilige Familiekerk - Hertenstraat, Sint-Niklaas  
Bijdrage: €5 (incl. drankje)

Wanneer kerken, kloosters en abdijen een nieuw perspectief krijgen en eeuwenoude muren andere verhalen beginnen te fluisteren, ontstaat er ruimte voor verwondering. Toekomstverkenner Kristof Lataire en interieurarchitect en onderzoeker Tom Callebaut nodigen je uit om samen de veranderende betekenis van religieuze plekken te ontdekken.

Een warme vertelavond waarin authentieke, ontroerende én verrassende verhalen centraal staan. Soms licht en speels, soms diepgaand en aangrijpend. Steeds echt. Steeds verbonden met mensen en gemeenschappen die het hart vormen van toekomsttrajecten.

**Kaarten bestellen via QR code, de website of via het secretariaat van Tereken.**

Kaarten:  
6 euro

Bestellen en info: [www.heteersteavondmaal.be](http://www.heteersteavondmaal.be)

**Het eerste  
avondmaal**

20.00 – 21.30 u.

4 december 2025

Sint-Jozefkerk  
Sint-Niklaas

**Een buitengewone  
vertelvoorstelling**  
over religieuze plekken en  
een samenleving in beweging



Of je nu komt voor de schoonheid van erfgoed, de vraag hoe kerken een nieuwe toekomst krijgen, of gewoon omdat je zin hebt in een inspirerende avond vol verhalen: wij nodigen je graag uit op onze reis naar transitie.

Kristof  
Lataire

Tom  
Callebaut



## Openingsgebed

Lieve Vader,  
Gij hebt ons oren gegeven om te luisteren,  
Gij hebt ons een mond gegeven om te spreken,  
Gij biedt ons de kans om mensen te ontmoeten dichtbij en veraf.  
Voor al deze kansen van dialoog willen wij U danken.  
Samen met al dit mooie dat wij van U mogen ontvangen, geeft Gij ons een zending.  
Doorheen onze woorden die wij tot anderen richten, mogen wij uw Liefdesboodschap voor alle mensen laten weerklinken: in Afrika, Latijns Amerika en Azië of gewoon hier bij ons.  
Zo krijgen allen de kans om, doorheen onze woorden en daden, uw liefde te ontvangen. Amen.

## Inleiding op de lezingen

Zo lang Mozes bidt, zo lang blijkt God bezorgd voor het welzijn van zijn volk en overwinnen ze Amalek, symbool voor alle kwaad.  
In een parabel maakt Jezus duidelijk dat, als een onrechtvaardige rechter al ingaat op de smeekbeden van een weduwe, God dat zeker doet.

## Eerste lezing Exodus 17, 8-13

### Lied

'Samen zijn' - Wauters Combo, voorzang door Ellen

Samen zijn  
is samen lachen, samen huilen  
leven door dichtbij elkaar te zijn.  
Samen zijn  
is sterker dan de sterkste storm  
Gekleurder dan 't grauwe om ons heen  
Want samen zijn, dat wil toch iedereen.

## Kindvriendelijk moment

## Evangelie Lucas 18, 1-18

### Homilie

### Voorbeden

Bidden we voor alle missionarissen en voor allen met een missionair hart.  
Dat zij niet moe worden om Gods droom aan iedereen te blijven vertellen.  
Laten wij bidden:



## Slotlied

Tekst: Lie



## Mededelingen

### Zending en Zegen

**Muziek** "Voluntary" - Wauters Combo



**Dank je wel aan het ensemble Wauters Combo!**

**Dank je wel jullie allen om hier te zijn!**

**Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, die ons doet leven dankzij uw Geest, hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.**

### Onze Vader

### Vredeswens

God,  
ontferm U over onze wereld.  
Toon ons uw weg, uw weg van vrede die het conflict niet ontloopt, maar het aanpakt, geweldloos, met de kracht van hoop, geloof en liefde. De vrede van de Heer zij dan altijd met u.



### Communie

ondertussen: 'Panis angelicus' - Wauters Combo

### Om in stilte thuis te komen bij onszelf

Vroeger was missie een missionaris met een lange baard en zilverpapier verzamelen voor de kinderen in Congo.

Nu is missie een man of vrouw verwelkomen uit een Afrikaans of Aziatisch land en met een zekere nieuwsgierigheid zien hoe hij of zij zich onze cultuur probeert eigen te maken. over vreemde landen en bizarre gewoontes.

Vroeger was een missionaris een pater, broeder of zuster die met het schip uit Antwerpen vertrok en die bij terugkomst geheimzinnige avonturen kon vertellen.

Nu is een missionaris meestal een man of vrouw, gehuwd of nog niet gehuwd die snel met een vliegtuig naar de verte vertrekt, en ons via een blog op de hoogte houdt hoe bij mensen gerechtigheid gezaaid en bevrijding gerealiseerd wordt in een wereld die op de onze lijkt.



Piet Stienaers

### Slotgebed

God onze Vader, in uw mensgeworden Zoon vinden wij een tochtgenoot op onze levensweg. Hij heeft zich altijd met heel zijn wezen aan U toegewijd. Wij bidden U: geef dat wij ons zijn grenzeloos vertrouwen in U eigen kunnen maken in alles wat wij doen, bij alles wat we op onze levensweg tegenkomen. Amen.

Bidden we voor allen die, in Jezus' voetspoor, proberen te bouwen aan een betere wereld. Dat zij blijven geloven in de kracht van het gebed. Laten wij bidden: **dat ons bidden ...**

Bidden we voor hen die hun geloof in God en het vertrouwen in de mensen verloren hebben. Dat zij mensen mogen ontmoeten die hen bijstaan en hulp bieden. Laten wij bidden: **dat ons bidden ...**

Bidden we voor de Kerk en haar gemeenschappen, wereldwijd. Dat zij in haar verscheidenheid mag groeien in eenheid en diepe verbondenheid met de Heer. Laten wij bidden: **dat ons bidden ...**

Bidden we voor de overledenen (...). God, sluit hen en ons allen voor eeuwig in uw liefde- en vredevol hart en stuur warme troosters naar hen die achterblijven.

Levende God, wij danken U dat Gij ons op het spoor zet van een nieuwe wereld. Hou ons gaande op die weg naar uw Rijk van vrede en rechtvaardigheid, goed voor de eeuwen der eeuwen. Amen.

### Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, mijn Schepper, die man en vrouw gemaakt heeft naar zijn beeld; die mij liefheeft als een vader en voor mij zorgt als een moeder; die mij troost en vergeeft en die mij altijd de mogelijkheid geeft opnieuw te beginnen.



Ik geloof in Jezus Christus, die, door God gezonden, Mens is geworden om ons nabij te zijn; die, helend en genezend, ons de liefde heeft voorgeleefd.

Ik geloof in de Heilige Geest, die bezielt en vreugde brengt, die de mensen hoop geeft, die de Bron is van mijn geloof.

Ik geloof dat de mensen elkaar nodig hebben om samen God te dienen, om de schepping voor iedereen leefbaar te maken door samen te delen en in eenvoud te leven, en zo te werken aan de komst van Gods Rijk. Amen.

## Offerande

Deze week gaat uw bijdrage naar de wereldmissiewerken. Dit kan ook via je bankapp. Het bedrag kan je zelf aanpassen. Hartelijk dank.



Missio België steunt onder meer Zuid-Soedan.



## Offerandelied

Ik bied U dit brood, 't is als ga-ve niet groot,  
neem me-zelf, neem mijn hart, mijn ver-stand.  
Want in wijn en in brood kom ik los van de dood,  
reikt de he-mel de aar-de de hand.

**Refrein**  
Heer, Heer neem het aan. — Neem me  
zelf, neem mijn hart, mijn ver-stand. —  
Want in wijn en in brood, kom ik los van de dood,  
reikt de he-mel de aar-de de hand.

## Gebed over de gaven

In het voetspoor van Jezus delen wij lief en leed met elkaar, werken wij samen aan vrede en gerechtigheid. God, zegen het brood en de wijn die vandaag in heel de Wereldkerk in het centrum van de gemeenschap worden geplaatst. Moge dit samen vieren een aanzet zijn om de kring van mensen steeds groter te maken, waarbij niemand wordt uitgesloten. Amen.

## Gebed bij brood en wijn van levne

De Heer zal bij u zijn. **De Heer zal u bewaren.** Verheft uw hart. **Wij zijn met ons hart bij de Heer.** Brengen wij dank aan de Heer, onze God. **Hij is onze dankbaarheid waardig.**

Wij danken U, God, voor mensen die kunnen delen om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren, voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

**Wij danken U, God, voor mensen die kunnen luisteren naar het leed van anderen, die wonden genezen door de pijn te helpen dragen; voor mensen die kunnen troosten.**

Wij danken U, God, voor mensen die rust en stilte brengen, die oog hebben voor kleine dingen, die zich verheugen in de grootheid van anderen.

**Wij danken U, God, voor mensen die mild zijn in hun oordeel, die eerbied hebben voor het leven, die hun hart openen voor vergeving en verzoening.**

Wij danken U, God, voor mensen die zich spiegelen aan de levenswijze van Jezus. Met hen getuigen en loven wij U, God:

**Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in de hoge. Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoge.**

Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God, dan op weg te zijn naar U.

**Ons zoeken naar U maakt ons tot een volk onderweg. Mensen die verdwalen worden toegesproken door Jezus, uw Zoon, die de Weg, de Waarheid en het Leven is.**

Toen Hij die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat (...).

**Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze Beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.**

Wij bidden U, Heer God, stuur ons op weg in de Geest van Jezus, uw Zoon: dat wij nieuwe wegen van goedheid banen, paden van gerechtigheid en onderlinge vrede; dat wij het leven leefbaar maken en het puin ruimen van ons egoïsme.

**Doe onder ons profeten opstaan die het vuur van uw goedheid brandend houden, die uw licht laten stralen, ook in donkere momenten van ons leven.**